

# Langstraat



*Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Langstraat. Verschijnt regelmatig met nieuws over woonomgeving en activiteiten in De Keet.*

Nieuwsbrief

Nr. 12, december 2012

## Kersteditie Nieuwsbrief

*Moedige Moeders  
van Goeree-  
Overflakkee*

*Kom op Tweede  
Kerstdag naar de  
hervormde kerk in  
Langstraat!*

*Er is dan een Sing-  
In met bijzondere  
aandacht voor de*

*Kijk op pagina 2*



## Dialogoogavond in de Oude School

*Op 6 november  
werd een  
dialogoogavond  
gehouden in de  
Oude School. Dit  
gebeurde vanwege  
de eilandelijke  
Week van de*

*Dialogoog. Ook in  
andere plaatsen zijn  
dergelijke avonden  
gehouden.  
Gastvrouw Marjolein  
Beuling geeft haar  
indrukken van deze  
bijzonder geslaagde  
avond!*

*Kijk op pagina 3*

## Deze maand twee bijdragen van Arjo van Gils

*Arjo blikt terug naar Kerst 1953 en de  
oplevering van de eerste 6 woningen na de  
Ramp in Langstraat.*

*Ook van zijn hand het eerste deel van een  
kerstverhaal, volgende maand volgt het  
slot.*

*Lees verder op pagina 1 en pagina 2*

## Kerst 1953: watersnood en woningnood

**De eerste bijdrage van Arjo van Gils gaat dit keer over de Watersnoodramp. Na deze ramp schonk Oostenrijk aan Nederland verschillende woningen, hiervan kwamen ook enkele in Langstraat te staan.**

Woensdag 30 december 1953 kwam het grote nieuws voor de familie P. Kreeft - van Eck: de eerste Oostenrijkse woning was hun toegewezen. De gemeentearchitect dhr. S. de Vries kwam dit nieuws persoonlijk brengen. Was hun eerdere woning een zeer oud bouwvallig huisje aan de Grote Bloksedijk, nu werd hun nieuwe onderkomen een hypermoderne woning in de kom van Langstraat.

Mevrouw Kreeft was alleen thuis toen de blijde tijding werd gebracht. Het nieuws sloeg zo in, dat mevrouw Kreeft zich direct naar de nieuwe woning begaf



**Langstraats winterlandschap**

nadat De Vries vertrokken was. Ze legde een briefje op tafel om ook de andere huisgenoten bij hun thuiskomst te verwijzen naar de nieuwe woning. Met z'n allen werd toen aan de schoonmaak begonnen. Er werd hard gewerkt en omdat men zo snel mogelijk klaar wou zijn, werd er de hele nacht doorgewerkt. De volgende avond was de verhuizing en stoffering een feit. Er werden oliebolletjes gebakken en 'ouwenieuwe' werd gevierd in de eerste nieuwe Oostenrijkse woning.

De familie Kreeft mag trots zijn op hun nieuwe woning. De woningen van het

type Friesland zien er echt keurig uit en de indeling is comfortabel; het interieur beneden bestaat uit een hal, een ruime vóór- en achterkamer, gedeeltelijk gescheiden door glas en uit kastruimte, gebouwd als een soort dressoir. Verder bestaat het interieur uit een flinke keuken, een kelder en een badkamer. Op de bovenverdieping zijn drie slaapkamers gebouwd met vaste kasten; deze zijn te bereiken via de overloop. "In zo'n huis is het gezellig werken," aldus mevrouw Kreeft. Samen met haar dochters heeft ze het geheel eenvoudig, maar toch stijlvol ingericht.

Het gezin Kreeft is de koning te rijk. Na jaren van huisvesting in een krotwoning die na de ramp totaal onbewoonbaar is geworden mogen ze nu hun intrek nemen in dit kostbare geschenk uit Oostenrijk. U ziet, Oostenrijk liet zich niet onbetuigd in het zenden van hulp na de ontzettende watersnoodramp. Het land schonk via het Rode Kruis een flink aantal houten woningen. Toen duidelijk werd dat de gemeente Ooltgensplaat ook een deel kreeg, besloot het



gemeentebestuur het contingent van zes stuks te plaatsen in de buurtschap Langstraat. Ook hier is de woningnood niet minder dan in de rest van het rampgebied. Dat karakteriseert het voorgaande wel.

De gemeente Ooltgensplaat heeft de primeur met deze zes Oostenrijkse woningen. Zoals u hierboven hebt kunnen lezen is inmiddels de eerste bewoond en de bewoners van de overige vijf huizen volgen binnen enkele weken. Aan deze woningen wordt nu de laatste hand gelegd. Aannemersbedrijf van Welzenes te Rotterdam bouwde de huizen en dankzij de voortreffelijke leiding van de gemeentearchitect de heer S. de Vries is de bouw prima verlopen. Door de voortvarendheid van de firma Van Welzenes is het hun gelukt de bouw zo snel mogelijk te bevorderen. En dat was wel nodig gezien de nood die drong. Zo is het toch nog gelukt om het eerste gezin nog in het oudejaar, 1953, van een nieuwe woning te voorzien.

Deze huizen staan er nog steeds en zijn te vinden aan het begin van de Beatrixstraat.

## De kerst van de marskramer

**Een groot kasteel in Zuid-Frankrijk in het jaar 1399... Over de weg die naar het kasteel voert zien we een marskramer aan komen lopen. De wacht op de muur ziet hem al aankomen en herkent hem direct.**

“O, dat is Wilhelmus, bekend in de gehele omtrek”, zegt hij bij zichzelf en doet de ophaalbrug naar beneden. De marskramer steekt zijn duim op en loopt naar binnen. Eenmaal binnengekomen loopt hij De trappen op en gaat door de

zware eikenhouten deur naar binnen, Wilhelmus is hier kind aan huis. In de ruimte die hij nu betreedt zijn enkele fakkels in houders aan de muur bevestigd. Dat maakt de temperatuur in het toch al zo koude kasteel een beetje dragelijker. En een beetje warmte is nu zeer welkom, want buiten is het bitter koud en het sneeuwt zelfs een beetje.

Even verderop zit de kasteelheer bij het knapperend haardvuur een boek te lezen; ‘Mythen en sagen uit het oude ridderleven’. “Ha, Wilhelmus, laat eens zien wat je allemaal bij je hebt.” Wilhelmus komt dichterbij en stalt zijn waren uit. Van alles komt er op tafel en de kasteelheer maakt zijn keuze, zijn boekenverzameling breidt hij flink uit.

“Vertel eens, heb je nog een mooi verhaal?” zegt de kasteelheer en de marskramer begint te vertellen. Over zijn vele tochten en soms opvallende ontmoetingen. Na zijn verhalen wil de marskramer weer verder gaan, maar de kasteelheer houdt hem tegen. “Nee Wilhelmus, je moet nu niet meer op stap gaan. Vier vanavond de kerst bij ons en blijf vannacht ook”.

Zo gezegd, zo gedaan. En achteraf gezien is dat maar beter ook, want het begint steeds harder te sneeuwen. Bovendien is dit een buitenkansje voor hem, kerst viert hij bijna nooit, en zeker niet op een kasteel! Een huis heeft Wilhelmus niet want hij is het hele jaar door op stap en slaapt nu eens hier, dan eens daar. Daarom voldoet hij graag aan het verzoek van de kasteelheer.

Terwijl Wilhelmus zo zit te peinzen, wordt ondertussen de tafel klaargezet. De heerlijkste spijzen verschijnen op de borden en schalen en speciaal voor deze kerstavond is een varken geslacht. Nadat de vrouw van de kasteelheer en

enkele van zijn knechten aan tafel gekomen zijn, worden de kaarsen aangestoken. Onder het eten vertelt de troubadour een verhaal uit barre, lang vervlogen tijden en speelt een aantal kerstliederen op zijn harp als het ‘Nu sijt wellekome’ en nog enkele anderen die hij uit zijn hoofd kent.

Vanwege de felle en snijdende kou is het gezelschap van plan om direct na de maaltijd direct hun slaapplekken toe te gaan zodat de marskramer de volgende dag vroeg kan vertrekken. Maar de dag erna ziet er heel anders uit dan gedacht...

*Wordt vervolgd.*

## Hij komt!.... Jij ook?!

**Dat is het thema van de komende Sing-In in ‘onze’ kerk.**

Deze wordt gehouden op Tweede Kerstdag 's morgens om 10 uur en zal geheel in het thema staan van het kerstfeest. Bij dit thema weet iedereen wel een naam te bedenken.

Hoe deze morgen er uit zal gaan zien blijft nog een geheim, maar dat het gezellig wordt is zeker. Natuurlijk is er tijdens deze viering ook een pauze waarin koffie en thee wordt aangeboden.

De toegang is vrij, alleen zal er wel een collecte worden gehouden die bestemd zal zijn voor Moedige Moeders Goere-Overflakkee. Deze initiatiefgroep van moeders zet zich in voor de drugsproblematiek bij ons op het eiland.

We hopen op een fijne kerstviering met elkaar. Mooi dat het volledig door jongeren wordt verzorgd.

Jij komt toch ook?

## Week van de Dialoog in Langstraat

Dinsdagavond 6 november was Marjolein Beuling gastvrouw voor een van de eerste “dialoogavonden” op Goeree-Overflakkee. Onder leiding van gespreksleider gingen 6 mensen met elkaar in gesprek over het onderwerp “Samen Leven”. Marjolein Beuling geeft haar indrukken.

Wellicht hebben jullie de poster van de dialoog voor het raam naast de deur van de Keet zien hangen. Of in de vorige Nieuwsbrief het stukje gelezen over de opkomst zijnde dialooggesprekken op Goeree-Overflakkee. Inmiddels hebben er 8 dialooggesprek plaatsgevonden verspreid over het eiland op 4 avonden in de week van 5 november waarvan 1 in de Oude School van de Langstraat .

Zeven mensen, 4 vrouwen en 3 mannen, verzamelden zich rond de tafel in onze woonkamer: de gespreksleider en nog een deelnemer uit Oude Tonge, mensen uit Langstraat en ik als gastvrouw en deelnemer aan het gesprek.

Het gesprek begon om 19.30 uur en om 22.30 uur sloot de gespreksleider het af. Drie uur lang dus en ik heb het van het begin tot het einde boeiend gevonden. Naar mijn idee hebben alle deelnemers aan het gesprek zich echt opengesteld voor elkaar zonder de ander te be- of veroordelen.

Bij de dialoog gaat het erom naar elkaar te luisteren, te proberen om elkaar te begrijpen en door elkaar geïnspireerd te raken. Dit in tegenstelling tot een debat of een discussie waarbij men van elkaar wil winnen. Een dialooggesprek verloopt volgens 4 fasen:

1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen (in de zin van hoe jij het wenst) delen
4. Doen (stappen zetten voor het verwezenlijken van je droom)

Een dialooggesprek heeft een vooraf bepaald thema. Het thema is over het hele eiland hetzelfde geweest: Samenleven.

### Kennismaken

Bij de kennismaking blijkt dat niet alleen de mensen afkomstig uit Oude Tonge en uit Langstraat elkaar niet kennen, maar dat dit ook het geval is bij mensen uit Langstraat hoewel die er al tussen de 5 en de 30 jaar wonen. Verder zijn alle deelnemers mensen die oorspronkelijk niet van Goeree-Overflakkee komen.

### Ervaringen delen

Dit onderdeel neemt de meeste tijd in beslag en gaat van dichtbij, hoe is het samenleven in Langstraat, naar samenleven op het eiland en ook naar het samenleven met andere culturen en de invloed van internet op samenleven.

Er komt vooral naar voren dat het in het gebied Langstraat-Achthuizen zeer plezierig wonen is: landelijk, maar toch dichtbij de grote stad. Er heerst rust en men laat elkaar behoorlijk vrij.

Bij het organiseren van activiteiten wordt wel ervaren dat samenwerking met het gemeentelijk apparaat moeizaam kan verlopen. Toch heeft de belangenvereniging Langstraat wel van alles, en al 25 jaar, voor elkaar gekregen bij de gemeente Oostflakkee.

Wat het samenleven op het eiland als geheel betreft, wordt er verschil tussen oorspronkelijke bewoners van Goeree-Overflakkee en “overkanters” ervaren en tussen strengkerkelijke mensen en niet gelovigen en dat het echt begrijpen van elkaar dan wel moeilijk is.

### Dromen delen

Als ideaal spitst het gesprek zich toe op de contacten met de oorspronkelijke bevolking. Hoe zou dat te verbeteren zijn? In de eerste plaats door wederzijds respect voor elkaar. Het **wederzijds** wordt als **essentieel** ervaren.

Het zou zo mooi zijn als de stadsbewoner ook van deze eilandelijke rust kon genieten. We hebben zoveel maar we doen er zo weinig mee. Het mes kan aan twee kanten snijden. Werkgelegenheid en daardoor het vasthouden van de jeugd op Goeree-Overflakkee

### Doen

Op het individuele vlak: volg maar je nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt en probeer zo contacten te verbeteren. Erover nadenken en inzien wat wederzijds respect voor jou als persoon betekent vindt men wel erg belangrijk en kan een eerste stap zijn.

Diverse ideeën komen naar voren waardoor de stadsbewoner zou kunnen profiteren van wat Goeree-Overflakkee te bieden heeft en waarbij er werkgelegenheid zou ontstaan. Een duurzame attractiepark (enigszins naar voorbeeld van Neeltje Jans) bijvoorbeeld waar de bezoeker water, lucht, zand, klei, wind enz. kan ervaren en met projecten voor schoolkinderen uit de randstad. Op dit moment liggen er kansen bij Sluishaven. Het zou mooi zijn als er vanuit de bevolking plannen zouden komen daarvoor.

De nieuwe “social media” zouden misschien tot een meer ideale samenleving kunnen leiden, maar dan lijkt een goede begeleiding nodig. Dit thema wordt “aangeraakt” maar niet diepgaand besproken.

### Afsluiting

De avond wordt afgesloten met de vraag hoe iedereen het gesprek ervaren heeft. Alle deelnemers toonden zich zeer positief over de avond. De mensen van de Langstraat zouden het fijn vinden als er een voortgang zou komen in de Keet. Zoals ik hierboven al schreef, ik heb het gesprek als openhartig en heel betrokken op elkaar ervaren.

Tot een dialooggesprek in de Keet!

Marjolijn Beuling.

## Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.

Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Dirk Bal, Marjolein Beuling, Arjo van Gils, Jeanet Leroy en Rolf Grielen. Een artikel of foto's aanleveren voor in de Nieuwsbrief? Mail voor de 15<sup>e</sup> van de maand naar Rolf Grielen: [r.grielen@solcon.nl](mailto:r.grielen@solcon.nl). Op hetzelfde emailadres kun je ook laten weten dat je de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.



## Activiteiten deze maand:

Vanaf deze maand een iets ander overzicht van de activiteiten, in weken weergegeven en met meer informatie. De groene velden geven aan dat deze activiteit nog niet vast staat. De rode velden laten zien dat daar nog vrijwilligers voor gevraagd worden. De grijze velden geven aan dat De Keet dan niet voor algemeen toegankelijke verenigingsactiviteiten beschikbaar is.

	26 nov. 2012	27 nov. 2012	28 nov. 2012	29 nov. 2012	30 nov. 2012	za 1 dec. 2012	zo 2 dec. 2012
<b>Wat?</b>	Bestuursvergadering	Crea-Club	Yoga		Gereserveerd		
<b>Tijdstip?</b>	20:15 - 21:30	19:30 - 21:30	19:00 - 20:00/21:15				
<b>Wie?</b>	Bestuur	Lia Bakelaar	SWO (641344)		<i>Sleutel Kees van Wuyckhuysse</i>		
	<b>ma 3 dec. 2012</b>	<b>di 4 dec. 2012</b>	<b>wo 5 dec. 2012</b>	<b>do 6 dec. 2012</b>	<b>vr 7 dec. 2012</b>	<b>za 8 dec. 2012</b>	<b>zo 9 dec. 2012</b>
<b>Wat?</b>		<i>Klaverjasles?</i>	Yoga		Klaverjassen		
<b>Tijdstip?</b>		20:00 - 22:00	19:00 - 20:00/21:15		20:00 - 23:00		
<b>Wie?</b>		<i>Frans van den Bos e.a.</i>	SWO (641344)		Frans vd Bos, <b>Bardienst</b> Marjolein v. Dam, Peter Rozenbrand,		
	<b>ma 10 dec. 2012</b>	<b>di 11 dec. 2012</b>	<b>wo 12 dec. 2012</b>	<b>do 13 dec. 2012</b>	<b>vr 14 dec. 2012</b>	<b>za 15 dec. 2012</b>	<b>zo 16 dec. 2012</b>
<b>Wat?</b>		Crea-Club	Yoga			Gereserveerd	Gereserveerd
<b>Tijdstip?</b>		19:30 - 21:30	19:00 - 20:00/21:15				
<b>Wie?</b>		Lia Bakelaar	SWO (641344)			<i>Sleutel Annemieke Lemaire</i>	<i>Sleutel Rolf Grielen</i>
	<b>ma 17 dec. 2012</b>	<b>di 18 dec. 2012</b>	<b>wo 19 dec. 2012</b>	<b>do 20 dec. 2012</b>	<b>vr 21 dec. 2012</b>	<b>za 22 dec. 2012</b>	<b>zo 23 dec. 2012</b>
<b>Wat?</b>	Bestuursvergadering	Crea-Club	Yoga		Gereserveerd	Bingo	
<b>Tijdstip?</b>	20:15 - 21:30	19:30 - 21:30	19:00 - 20:00/21:15			14:30 - 19:00	
<b>Wie?</b>	Bestuur	Lia Bakelaar	SWO (641344)		<i>Sleutel ?</i>	Jeanet Leroy <b>Bardienst ?</b>	
	<b>ma 24 dec. 2012</b>	<b>di 25 dec. 2012</b>	<b>wo 26 dec. 2012</b>	<b>do 27 dec. 2012</b>	<b>vr 28 dec. 2012</b>	<b>za 29 dec. 2012</b>	<b>zo 30 dec. 2012</b>
<b>Wat?</b>		<b>1<sup>e</sup> KERSTDAG</b>	<b>2<sup>e</sup> KERSTDAG</b>			Borreluurtje	
<b>Tijdstip?</b>			Gereserveerd			15:00 - 18:30	
<b>Wie?</b>			<i>Sleutel ?</i>			<b>Bardienst</b> Fred & Yvonne Brunt	
	<b>ma 31 dec. 2012</b>	1 jan. 2013	2 jan. 2013	3 jan. 2013	4 jan. 2013	5 jan. 2013	6 jan. 2013
<b>Wat?</b>		<b>NIEUWJAAR</b>	Yoga		Klaverjassen		Gereserveerd
<b>Tijdstip?</b>			19:00 - 20:00/21:15		20:00 - 23:00		
<b>Wie?</b>			SWO (641344)		Frans van den Bos, <b>BARDIENST</b> Fred of Yvonne Brunt		<i>Sleutel?</i>



## Belangen Langstraat e.o.

Dit is de officiële naam van de Belangenvereniging zoals die in de statuten is opgenomen.

De vereniging is in 1983 opgericht en had haar eerste Algemene Ledenvergadering op 25 november van dat jaar.

De doelstelling van de Belangenvereniging is "het zonder enige politieke binding behartigen van de belangen van de leden als .... eigenaren en/of bewoners van woningen in en rondom het dorp Langstraat".

De vereniging heeft het verenigingsgebouw "De Keet" in eigendom. Het verenigingsgebouw is in 1983 - 1984 verworven, door de bewoners zelf geplaatst en in 1986 in gebruik genomen.

Het gebouw staat op van de gemeente gepachte grond en beschikt over speeltoestellen voor kinderen en een klein trapveld.

## Contactinformatie

**Belangenvereniging Langstraat e.o.**  
**Langstraat 62-a, 3256 AM ACHTHUIZEN**

**Verenigingsgebouw "de Keet", ☎ 0187 - 632 030**  
**Beatrixstraat 22, 3256 AA ACHTHUIZEN**

URL: [www.langstraat-dekeet.nl](http://www.langstraat-dekeet.nl)

✉: [info@langstraat-dekeet.nl](mailto:info@langstraat-dekeet.nl)

## Bestuur

**Rolf Grielen — Voorzitter**  
**Annemieke Lemaire — Secretaris**  
**Piet Leroy — Penningmeester**  
**Dirk Bal — Lid**  
**Frans van den Bos — Lid**